



# Houts Gemengd Koor

OPGERICHT 16 MEI 1916

Onderscheiden met de Koninklijke Erepennig



## ontmoetingsmiddag

Door het COVID-19 virus hebben de koorleden elkaar een lange tijd niet gezien of gesproken. Op 10 maart 2020 hebben wij onze laatste repetitie gehad. Nadien is alles op slot gegaan.

Medio juni krijgt het bestuur van een van de koorleden een tip om een samenkomst te organiseren. Niet om te zingen, maar om elkaar weer eens te ontmoeten. Het bestuur heeft hiernaar wel oren en in overleg met het beheer van

wijkhuis De Geseldonk kan het koor in de grote zaal van het wijkhuis samen komen. Gelukkig geven bijna alle leden gehoor aan de uitnodiging om op dinsdag 7 juli 2020 om 14:30 uur naar de Cederhoutstraat te komen. Onder het genot van een aangekleed kopje koffie/thee en een drankje ontmoeten 36 leden elkaar. Daar wij de 1.50 mtr. maatregel in acht moeten nemen, is het koor in tien groepjes opgedeeld. Ook het binnenkomen is aan afspraken gebonden. Zo moeten we ons tussen 14:25 en 14:30 uur buiten verzamelen. Terwijl wij op elkaar wachten komen diverse gesprek(jes) op gang. Voor half drie is het al een hele gezellige bedoening.

Na binnenkomst loopt iedereen langs het koffie/thee buffet om zijn kopje en een stukje vla mee te nemen en in goed overleg met elkaar een plaatsje te zoeken aan een van de tien tafels.

Deze middag is een schot in de roos geweest. Een ontmoetingsmiddag waarop Jeanne Vetjens in de gelegenheid is om afscheid te nemen van haar koormaatsjes. Een ontmoetingsmiddag waarop verschillende leden vooruit hebben gekeken en ideeën hebben geopperd hoe verder te gaan als we weer mogen zingen.

Helaas heeft Nico in zijn openingswoordje moeten vertellen dat Jeanne van Hoof per 1 augustus het koor gaat verlaten. Jeanne is zelf vanwege familieomstandigheden niet aanwezig. Het bestuur ziet de alt-partij slinken tot 7 leden. Hoe gaan we dat oplossen ?

Ook onze dirigent heeft zich voor vanmiddag moeten afmelden. Het elektronische gedeelte van zijn orgel vraagt om onderhoud en de monteur komt juist deze middag naar Hapert. Jacques doet alle koorleden de hartelijke groeten. Hij zou er graag bij zijn geweest.

Een ontmoetingsmiddag waarop wij heel veel blijde gezichten zien, gezichten met een glimlach, gezichten waarvan het plezier afstraalt. Nogmaals, deze ontmoetingsmiddag is een schot in de roos.

Dankzij een tweede kopje koffie/thee en een consumptie met een traktatie van het wijkhuis, vliegt de tijd. Even na half vijf sluit Nico met een dankwoordje deze middag af.

Het bestuur kijkt terug op een geslaagde middag en gelukkig hebben we de foto's nog.

Nico Vaessen

