

## AAN DE LEDEN VAN HET HOUTS GEMENGD KOOR

Zelden is de Adventstijd zo beeldend en treffend geweest als in dit jaar 2020. In het begin getroffen door de uitbraak van een pandemie gevolgd door een intelligente lockdown en, na een vrij rustige goede zomer, gevolgd door een veel strengere lockdown nu waarin vrijwel niets meer mogelijk is. De Advent is een donkere tijd van hoop en verwachting, hopen op een tijd van licht en warmte, de weg naar de (aan)komst van het Christenkind met Kerstmis. Het is ook de tijd van de zonnewende, de dagen gaan weer langer worden, er is weer perspectief. Dat is nu juist wat we hopen te krijgen in het volgende jaar, weer samen kunnen zingen en lachen, samen de schouders kunnen zetten onder optredens, samen met onze begeleiders en andere groepen.

In september kregen we even de kans om weer samen te repeteren zij het dan onder niet helemaal ideale omstandigheden. Iedereen heeft stinkend zijn best gedaan om dat allemaal mogelijk te maken. In zijn algemeenheid hebben we kunnen zien dat mensen zeer inventief kunnen zijn. Kosten nog moeite zijn gespaard om het een en ander toch mogelijk te maken. Helaas was dit alles maar van korte duur en ik zelf vind deze tweede lockdown zwaarder dan de eerste. Deels door het jaargetijde maar zeker ook door de verzadiging. Mensen raken meer gewend aan de situatie en raken meer op zichzelf. Voor mijn gevoel treedt er zelfs vervreemding op, een gelatenheid. De rek is er uit.

Al vaker heb ik ons bestuur geprezen en dat doe ik ook nu weer. Geweldig hoe onze bestuursleden het vuurtje brandend houden en onvermoeibaar contact blijven leggen, telkens zoekend en denkend in oplossingen. Het vuurtje brandend houden betekent ook het licht brandend houden en daar gaat het nu juist om!

Dat we alles meteen al aan het begin van het nieuwe jaar op kunnen starten zal nog niet lukken maar de zon staat ook niet meteen hoog aan de hemel. Toch is de hoop en verwachting dat we toch vrij spoedig onze zangnoten weer mogen produceren. In dat kader denk ik toch dat ik de volgende maand weer eens wat ga uitzoeken om samen met jullie de draad op te nemen.

Ik wens jullie allemaal hele fijne, mooie en warme Kerstdagen toe en een zalg uiteinde!

Groetjes en tot gauw, Jacques.