

## Afscheid van Nico Vaessen als voorzitter van Crescendo 14-10-2009.

Beste Nico,

Ik wil beginnen met één zin aan je voor te lezen. Hij gaat zo:

### ***Het plezier in het musiceren is voor Crescendo het belangrijkste!***

Deze tekst is afkomstig uit een artikel dat jij als voorzitter schreef voor ons jubileumconcert op 23 april 2004.

Plezier in het musiceren, dat is wat jou altijd zo nauw verbond aan Crescendo en dat is ook voor ons allemaal steeds de band met Crescendo geweest.

In september 1991 werd je door Philip van Vlerken gevraagd om Crescendo te komen versterken, er waren tenoren nodig.

In die tijd was je betrokken bij de oprichting van het Slavisch koor en je zong ook al bij het Luciakoor in Mierlo. Toch werd je ook lid van Crescendo.

Een paar jaar later vroeg Harry Franken jou om hem op te volgen als voorzitter en zo kwam het dat jij tijdens de algemene ledenvergadering van maart 1995 de voorzittershamer overnam.

Vanaf dat moment, nu al ruim 14 jaar, trek je dus deze kar al.

Ik heb begrepen dat er ooit zelfs een korte periode is geweest dat het hele dagelijks bestuur bestond uit Nico Vaessen, Nico Vaessen en Nico Vaessen.

Tijdens jouw voorzitterschap waren er veel hoogtepunten, de reizen naar Polen en Brugge zijn daar grote voorbeelden van.

Je bent ook steeds nauw betrokken geweest bij de organisatie van de verschillende dagjes uit: je nam ons mee naar Nijmegen, we deden aan boerengolf, we bewonderden het DAFmuseum, we kwamen via de smokkelroute in Turnhout en dit jaar mochten we zelfs helemaal naar de binnenstad van Helmond. Onze dagjes uit waren altijd weer leuk en leerzaam, mede dankzij jou: een geboren onderwijzer!

Ook voor het Caeciliafeest had je ieder jaar de organisatie, maar wat deed je eigenlijk niet? Wat je niet deed kan ik niet bedenken, ik weet wel dat je thuis heel wat uurtjes tijd gestoken hebt in flyers ontwerpen, programmaboekjes maken en alles wat er nog meer kwam kijken bij de organisatie van een concert. Tot cd's branden aan toe. Je wist ook overal wel een mannetje voor te charteren, hetzij uit de buurt of via school, maar je zorgde dat je het voor elkaar kreeg.

Dag en nacht was je soms met Crescendo bezig, je hebt er je hele ziel en zaligheid in gelegd en niet alleen maar in goede tijden.

Vooraf in mindere tijden, juist als Crescendo jou nodig had, dan was je er.

Vooraf toen we onverwacht op zoek moesten naar een nieuwe dirigent.

Het bestuur is er onder jouw bezielende leiding voor gegaan.

Als koor hebben we het niet gemakkelijk gehad de laatste jaren, maar we hebben op muzikaal gebied wel veel geleerd en daar was en ben jij nog steeds heel trots op.

Vaak heb jij je zorgen uitgesproken en niet alleen op bestuursvergaderingen, ook op de ledenvergaderingen vroeg je om er samen de schouders onder te zetten en er voor te gaan.

Ondanks dat zagen wij allemaal ons ledenbestand achteruitgaan en hoe zeer ging dat ons ieder persoonlijk, maar vooral ook jou aan het hart. Er moest iets gebeuren om niet ons aller Crescendo dood te laten bloeden.

Het gezamenlijk Kerstconcert met St. Caecilia was al een klein voorproefje op een eventuele samenwerking.

In de werkgroep is veel gewikt en gewogen en we hebben er samen, maar vooral jij, het beste van proberen te maken. Je was punctueel in het notuleren van de vergaderingen en het uitschrijven van de nieuwsbrieven.

Nu is gisteravond de ledenvergadering tot eenstemmigheid gekomen en heeft de oprichting van het Houts Gemengd Koor zijn beslag gekregen.

Vanuit Crescendo nemen we een klein rugzakje mee met de laatste euro's, maar we checken onder jouw leiding in met een koffer vol muzikaliteit, toewijding en betrokkenheid. En met die wetenschap zingen we verder.

We doen wèl en zien om naar een club die er ruim 18 jaar mocht zijn. Crescendo was een begrip en jij was het gezicht van Crescendo.

Nico,

Ik mocht jou toespreken om je te bedanken voor dit alles.

Wij zijn allemaal trots op jou, onze voorzitter.

Ook jouw Tineke mag trots zijn op zo'n man. Helaas heeft ze jou vooral de laatste tijd veel moeten missen, daarom zo meteen een bloemetje voor haar om dit een beetje goed te maken.

In de vorm van een kleine attentie voor jou, overigens met heel veel dank aan Tineke, wil ik jou namens bestuur en alle leden nogmaals bedanken voor je betrokkenheid en je sociale instelling. Je was een voorzitter met hart voor het koor!

Ik wil graag eindigen met jouw zin waarmee ik begonnen ben en ik hoop dat het in de toekomst zo mag blijven nl.:

***Dat het plezier in het musiceren ook voor het Houts Gemengd Koor het belangrijkste is!***

Helma Janssen-Steeghs.

### **Nico Vaessen erelid van Crescendo**

Beste leden van Crescendo,

In artikel 7 van de statuten staat geschreven:

Aan hen die zich op bijzondere wijze jegens de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt, kan op voordracht van het bestuur door de ledenvergadering bij gewone meerderheid van stemmen de titel van 'ere lid' worden toegekend.

Vanaf nu is Crescendo geschiedenis en wij als bestuur hebben gemeend om Nico Vaessen als erelid van Crescendo de geschiedenis in te laten gaan.

Zijn jullie het daar mee eens?

Dan wil ik nu aan Rutger vragen om Nico te decoreren.